

Stel dat het zou kunnen, met wie wil je dineren  
Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King?  
Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti?  
Of nee natuurlijk, Elvis, dat ie even voor je zingt...  
Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen  
Wordt het nine-eleven, Hiroshima, Rotterdam?  
Of red je Buddy Holly, of red je de Titanic?  
Of zegt Adam en Eva wat er van die appel kwam...

Nee, geef me maar een uurtje met mijn eigen moeder  
Mijn lieve, lieve moeder, ze is al zolang dood  
Dan kroop ik in haar armen en zij streek door mijn haren  
En zei met milde spot: god, kind, wat ben je groot

Stel dat het zou kunnen, met wie zou je dan ruilen  
Misschien zo'n nieuwe deejay, rijk, beroemd en teringjong?  
Of word je spits bij Barça, of President van Alles  
Dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente dwong  
Stel, je mag herstellen, iets zwarts uit je verleden  
Of simpelweg iets overdoen wat beter had gekund  
Nee, sla die maar over, dat wordt me te persoonlijk  
Er zijn er iets te veel die ik mij beter had gegund

Of geef me dan een uurtje met verloren vrienden  
Die te vroeg vertrokken, en dus kwam ik te laat  
Met dank voor wat ze waren, met steun die ze verdienden  
En of ze me vergeven, je weet toch hoe dat gaat

Stel dat je mocht kiezen een nachtje in het Hilton  
Koos ik John of Yoko? Mooi niet, mijn eigen vrouw  
Maar dan als onbekenden, haar voor het eerst ontmoeten  
Haar nog eens horen zeggen, voor 't eerst: ik hou van jou

Nee, geef me maar een uurtje met mijn moeder  
Mijn lieve, lieve moeder, ze is al zolang dood  
Dan kroop ik in haar armen en zij streek door mijn haren  
En zei met milde spot: god, kind, wat ben je groot